

Μάιος 2017, ένα σχολικό έτος κλείνει...

Αγαπητοί καθηγητές,

Αγαπητοί γονείς,

Αγαπητοί συμμαθητές και φίλοι μου

Πολλές φορές ξεχνάμε ότι η ζωή είναι απλή και οι ανθρώπινες σχέσεις αρκεί να εκφράζονται με ειλικρίνεια και για αυτό μπορούμε να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με λίγες λιτές λέξεις.

Ονομάζομαι Αντώνιος Λούπεσης και κατάγομαι από την Άνδρο όπου διαμένω μόνιμα με την οικογένειά μου. Είχα την τύχη και την τιμή να γίνω αποδεκτός ως μαθητής-υπότροφος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών μετά από μαθητικό διαγωνισμό πέρσι και να τελειώσω την Α΄ Λυκείου, διαμένοντας ως οικότροφος ένα χρόνο σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον! Αν και βρίσκομαι σε μια μεγάλη πόλη, την Αθήνα, που κρύβει κινδύνους με έντονο το φόβο και την αγωνία για το αύριο, προσωπικά είμαι χαρούμενος που ζω και συναναστρέφομαι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε ένα περιβάλλον φιλικό και πολιτισμένο.

Τι να πρωτοθυμηθώ; Τους σεβαστούς μου καθηγητές που μου παρέχουν ανιδιοτελώς σπουδές χωρίς άγχος, με την παραδειγματική τους συμπεριφορά τόσο στο πρωινό πρόγραμμα, όσο και στις απογευματινές δραστηριότητες δωρεάν, τους εξαιρετικούς επιμελητές και ιδιαίτερα τον κο Καραμπίνα, υπεύθυνο της εστίας, που ολόψυχα προσφέρουν οικογενειακή θαλπωρή ισάξια της οικογενείας μου, με το λόγο του Θεού σε μια χριστιανική συντροφιά με άνετη διαμονή, πεντανόστιμο φαγητό και ασφάλεια.

Δεν είναι τυχαίο ότι γνώρισα και απέκτησα πολλούς φίλους, συμμαθητές και μη, και όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι και στις χαρές και στις έγνοιες που μπορεί να υπάρχουν σε καθημερινό επίπεδο!

Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πλούσια εκπαιδευτική υποδομή, βιβλιοθήκες, αίθουσες ψυχαγωγίας, καλλιεργούμαστε ηθικοπνευματικά και σωματικά.

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους συντέλεσαν στην προσαρμογή μου στη Ριζαρείο Εκκλησιαστική Σχολή και ας μην αναφέρθηκα επώνυμα, για την ποικιλότητα βοήθεια που μου προσέφεραν καθόσον νιώθω πλουσιότερος σε γνώσεις και εμπειρίες, αδιαπραγμάτευτα κοινωνικά αγαθά, την ώρα που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται!

Πιστεύω ότι αξίζει να ενημερωθεί όλος κόσμος ότι εδώ παρέχονται ευκαιρίες για πραγματική παιδεία που δημιουργεί τον ολοκληρωμένο πολίτη!

Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά και προκοπή!

Σας ευχαριστώ πολύ!